

**Grethe Ejlersen, født Hansen (1927-2005)**  
**Anna Margrethe Hansen, Stenvad Brugs**



*Grethe Hansen. Billedet er taget efter realeksamen i 1943 - billedet er fra cirka 1943.*

På opfordring af Jørgen la Cour Christensen, en gammel skolekammerat til Grethe fra Ryomgård Realskole, bliver der lavet et lille skriv om Grethes liv. Da Grethe ikke lever længere, har hendes barnebarn Lennarth Nielsen sørget for at nedfælde et par ord om Grethe (Lennarths farmor). Tidlige oplysninger omkring Grethes fødsel og skolegang er overleveringer fra Grethe til Lennarth, da hun endnu var i live.

Grethe er født den 14. februar 1927 i Glæsborg sogn som datter af Inger og Peter Hansen; se også vedlagte slægtstræ og efterslægtstræ for Grethes familie. Grethes fulde pigenavn var Anna Margrethe Hansen, men hun er altid blevet kaldt Grethe eller Grethe brugs, da hun var fra brugsen i Stenvad på Djursland (Stenvad Bygade 23 - 8586 Ørum Djurs). Det var også her hun blev født, nemlig oppe i sovekammeret i Stenvad Brugs nærmest kroen.

De første skoleår foregik i Ulstrup skole, som lå lidt uden for Stenvad - det var fra 1. klasse til midten af 4. klasse. Derudover gik hun i søndagsskole hos doktor Lorentzen i Stenvad, hvorfra der findes et billede af hende med klassen fra 1936-37. Herefter fulgte skolegang på Ryomgård Realskole frem til 9. klasse, hvor hun tog realeksamen i 1943. Her kørte hun med toget frem og tilbage mellem Stenvad og Ryomgård, hvor hun kunne lave lidt lektier. Hun blev konfirmeret i Ørum sogn, Djurs Nørre den 5. oktober 1941. Senere er hun uddannet i butik; hun blev oplært i hjemmet i Stenvad Brugs. Grethe har gået til klaverspil og legede med de små søskende Poul (Polle), Johannes (Hanse) og Birthe. Grethe var ikke musikalsk, men hun kunne godt lide musik. I 1930-40'erne havde Grethes forældre et sommerhus ved Fjellerup Strand (Vestre Klitvej 23 - 8585 Glesborg), som de delte med blandt andet doktor Lorentzen fra Stenvad. De kaldte sommerhuset *Ty i Ly*, men under krigen blev det taget af tyskerne. Det blev meget medtaget af tyskernes længerevarende besøg under krigen, så da krigen var slut besluttede de at sælge sommerhuset. I 1940'erne har hun også arbejdet som pige i huset i Risskov og hos hendes kusine (Grethes fars søsters datter) Else Agger i Hjørring, hvor hun boede, da Else fik et barn eller to. Omkring 1948 gik hun på Haslev husholdningsskole. Der findes billeder af Grethe på Lennarths hjemmeside, hvor der blandt andet er et skolebillede fra Ulstrup skole, konfirmationsbillede og skolebillede efter den afsluttende realeksamen i 1943 på [www.lennarthnielsen.dk/billedarkiv](http://www.lennarthnielsen.dk/billedarkiv).

Grethe skulle angiveligt være blevet forlovet med Holger Ejlersen i 1943. Hun blev i hvert fald gift med Holger Ejlersen i Ørum kirke den 3. juni 1950, Ørum sogn, Djurs Nørre. Ved giftermålet var Grethe ekspeditrice af Stenvad, Glæsborg sogn, og Holger var kommis af Handest, Glenstrup sogn. De fik tre børn sammen: Jens Christian, Henning og Peter Munk Ejlersen. Lennarth er søn af førstefødte barn Jens Christian, som er opkaldt efter Grethes afdøde storebror. Grethes storebror døde af kræft i 1942 i en alder af kun 19 år. Det var et stort tab for Grethe, og det tog hårdt på hende. Grethes søn Jens Christian er født i 1951 i et lille hus kaldet havehuset i udkanten af Stenvad mod Ørum (Ørumvej 30 - 8586 Ørum Djurs). I 1952 flyttede familien til Nørring, hvor Holger blev uddeler i Nørring Brugs. Der boede familien i tolv år, hvor Henning kom til i 1954 og Peter blev født i 1958. Det var også nær Nørring og Foldby Grethe tog sit kørekort. Hun har fortalt Lennarth, at hun skulle køre frem og tilbage på en vej, og så havde hun kørekort. Holger og Grethe overtog brugsen i Stenvad efter Grethes forældre i 1964, hvor de gik på pension. Grethe har således været tilknyttet Stenvad Brugs siden sin fødsel frem til 1984, hvor Holger pludselig døde kun 59 år

gammel. Han havde ellers inviteret til sin 60 års fødselsdag, men det måtte kort forinden ændres til en begravelse.

Efter Holgers død flyttede Grethe fra brugsen lidt længere op ad vejen til hendes forældres tidligere bolig på Stenvad Bygade 37 (yderligere oplysninger om Stenvad Brugs findes i bogen *Håndværkere og handelsfolk i Stenvad* af Poul Mønster). Her boede hun frem til år 2002, hvor hun havde den fornøjelse at køre i bil med børnebørnene rundt på Djursland og på telttur rundt omkring i Jylland. Hun har dog aldrig været uden for Danmarks grænser. I begyndelsen var det i en gammel Ford Taunus, men senere fik hun en lille orange Golf etter. Den gamle Ford Taunus var blevet brugt som varevogn i brugsen, og der var kun sæder foran, så børnebørnene kunne boltre sig i det store bagagerum sammen med Grethes hund Nuser. Dengang var det ikke et krav (det blev først lovpligtigt at bruge sikkerhedssele på bagsædet i 1990) at sætte børnene i sele. Grethe havde i mange år (nok siden midten af 1980'erne) dårlige lunger og havde svært ved at få luft, så Grethe havde ikke mulighed for nogen fysiske udfoldelser. Hun syntes, det hjalp på luften at køre en tur i bilen, så det skete ofte. Om den nedsatte lungefunktion skyldtes for mange cigarer og cerutter eller det var en form for røgforgiftning, vides ikke. Lennarth har fået fortalt af Holgers storesøster Elna Larsen (født Ejlersen) fra Ørum, at Grethe engang efter Holgers død var ved at male i køkkenet. Hun var efter sigende kommet til at stille en malerbøtte på en varm kogeplade, og det skulle have givet nogle ret kraftige malerdampe. Elna fortalte, at det derefter ikke havde været godt med lungerne. Fysiske aktiviteter var altså ikke en mulighed af den ene eller den anden grund, men til gengæld nød hun at spille femhundrede med børnebørnene og lave kryds og tværs. Begge dele var hun temmelig skrap til.

I 2002 solgte hun huset på Stenvad Bygade 37 og flyttede i en lejlighed tilknyttet plejehjemmet Vestervang i Ørum. Året forinden havde hun den store sorg at miste sin ældste søn Jens Christian. Han døde på samme måde som Holger, da de begge pludselig faldt om og døde af hjertestop. Jens Christian havde ellers lige fejret sin 50 års fødselsdag, men blot en måned efter ville hjertet ikke mere. Det kom for begge som lyn fra en klar himmel. Grethe fortalte Lennarth, at Jens var sådan en sød dreng. Sådan har de fleste forældre det nok med deres børn, men det er heldigvis ikke lige så mange, der oplever, at børnene skal herfra først. Grethe var glad for personalet på Vestervang, som også sørgede for dagens måltider og pleje til alle tider. Hun var forståeligt nok også glad for at få besøg, da hun ikke selv længere kunne komme nogen steder grundet hendes dårlige lunger. Hun var derimod god til at ringe til familie, venner og gamle bekendtskaber. Hun havde også en god hukommelse, når det kom til familie og billeder tilbage i tiden. Det har Lennarth ofte draget nytte af, da han ved adskillige besøg hos Grethe har fået informationer omkring personer på billeder fra gammel tid. De informationer ville nok ellers være gået tabt, hvis ikke det var for Grethes skarpe hukommelse.

Den 8. oktober 2005 blev Grethe indlagt på Randers Centralsygehus for lungebetændelse. Lægerne kunne ikke gøre mere på intensiv afdeling. De sagde, betændelsen havde bredt sig til resten af kroppen. Den 13. oktober 2005 er det meste af familien samlet og Grethe puster ud for sidste gang. Hun døde nemlig på Randers Centralsygehus, plan 6, stue 1 klokken cirka 15.55. Her var Lennarth også til stede. Solen skinnede fra en skyfri himmel den dag. Den 22. oktober 2005 blev hun begravet på Stenvad kirkegård, Glæsborg sogn. Således slutter historien for Grethe ved noget hendes forældre var med til at skabe. De var med til at skaffe penge til opførelsen af Stenvad kirke, og på den måde lykkedes det at rejse tilstrækkelig kapital til kirken, så den stod opført i 1959 i flot gammel stil. Kirken blev også brugt af familien ved Grethes søsters (Birthes) bryllup i 1960, hendes mands (Holgers) begravelse i 1984, hendes søns (Jens') begravelse i 2001 og ved Jens' søns (Lennarths) bryllup i 2007. Sidste familiære begivenhed i Stenvad kirke var ved barnedåb af Lennarths brors (Kenneths) datter Ida Marie i 2009. Der kommer nok flere familierelaterede kirkelige begivenheder til i fremtiden i Stenvad kirke.